

Pretto var ordet? (Obs – redigerat efter "gillamarkeringar". Oetiskt!)

Facebook den 20 januari 2025. En ny vägvalsdag. Jag checkar ut men låter kontot stå kvar tills vidare (ett tag eller nåt) så att detta inlägg kan läsas. Jag önskar dock ingen diskussion i kommentarsfält. Förlåt förresten för att jag är värdelös på disposition.

IN-LEDNING

Jag vill att världen ska utvecklas åt ett annat håll än vad den gör nu. Mina möjligheter att ändra utvecklingsriktningen är små men jag måste tro att varje persons – även mina – handlingar spelar roll ändå. Det är ursvårt, men man kan väl i alla fall försöka lite grann?

Visst finns det skäl att undvika övertro på "konsumentmakt" i en värld som steg för steg lärt oss att alla individer är isolerade öar och att samarbete genom t.ex. politik eller fackföreningar är töntigt. Idag är det ganska omöjligt för den enskilde att välja vilka företag man ska använda i livet. Och när man skrapar på ytan är det väldigt få storföretag som alls är särskilt okej, så ibland blir det nedslående att leta alternativ. Antingen gosar de med den fule i ost eller med den fule i väst eller med någon annan och ofta med alla samtidigt.

De som hatar "PK" tror att varje ansats att välja okej är för att se god ut. Jag struntar i varför den gode är god – en god handling är bättre än en dålig. Effekten av att just jag lämnar så mycket som möjligt av t.ex. googlesfären är knappt mätbar för google, men jag mår bättre – oaktat om en del av det är att jag hellre ser god ut än elak.

Nu säger jag nog emot mig själv, eftersom detta inlägg publiceras (men det kommer ju snart att tas bort av mig, liksom hela kontot): Jag tycker att man ska lämna de stora fulingarna utan att skrika om det. Vi ska bara droppa av. Till slut är vi borta och de som är kvar undrar "va, vart tog alla vägen, är vi ensamma kvar?". På så vis kan t.ex. Facebook isoleras till en liten klubb för tråkmånsar och sedan dö av uttorkning. Det är (tro det eller ej) faktiskt inbjudande istället för attackerande.

AV-LEDNING

Facebook är ett dåligt forum för mig att verka i då jag ser sociala medier i allmänhet som en plogad väg för just den utveckling jag skyr. Skälen är framförallt följande två.

1) Jag tycker att man ska använda företag som man gillar och inte stötta de man ogillar. Om jag inte vill att världen ska styras av Trumpna Putinuttiga Maskar ska jag inte använda deras egna plattformar för att framföra min åsikt. T.ex. bryr sig nog inte Facebooks ägare om ifall jag har Facebook för att klaga på Facebook. Huvudsaken för dem är att jag alls finns på plattformen. Nej, jag ska helt enkelt inte vara där om jag inte vill stötta dem.

2) I det lilla kan sociala medier vara roliga. Jätteroliga till och med, men de gör världen sämre i längden. Vi blir tråkigare. Vi får svårare att prata med dem som tycker väldigt olika oss själva. Vi blir mindre benägna att försöka förstå andra och att kanske till och med påverkas. Vi behöver träna oss att lättare se en annan persons synsätt som någorlunda rimligt åtminstone ur hans perspektiv, oavsett om man fortfarande tycker att hen har fel. Man kanske minns att man liksom gillar hen ändå, eller trots allt får minskad lust att bita hen och dra hen i flätan? Den träning vi får i sociala medier gör snarare att vi, utöver att fjärma oss från oliktankande, riskerar att bli ovän även med våra meningsfränder, eftersom vi så lätt hänger upp oss på småkillnader och förstorar deras betydelse. Eller typ tvärtom – vi blir så eniga att precis varje annan åsikt verkar sjuk. Ju sämre vi blir på allt det här, desto större risk är det (paradoxalt nog) att vi till

slut köper t.ex. en presidentkandidats generaliserande lögner som sanningar och hjälper honom till makten. Vi blir helt enkelt sämre på att se vem som verkligen måste dras i flätan.

I FRESTELSE

Och så vidare tuggande:

Jag är säkert gammaldags eller nåt men okej, då är jag väl det då. Jag tycker att det är mycket bättre att ses på riktigt. Både vänner och sådana som man är helt olik. Det är roligare och gör en fredligare. Min övertygelse är att det vore bra för världens utveckling att gå ut i parken och att lämna tråkisarna ensam på Internet. Ägna tid åt sin mamma och kisse (förtydligande: 2 olika individer i mitt fall, fast jag har ingen kisse längre och det är SKIT).

Det blir allt mindre möjligt att leva utan att ständigt köpa nyttillverkade datorvarianter (gjorda på ett oundvikligen miljöovänligt och tärande vis av företag som vet att de är beroende av att vi regelbundet köper nytt) för att använda ihop med olika konton hos dåliga företag. Inte ens "det allmänna" är tillgängligt utan att vara tvångskund i hela den cirkusen. Jag har till exempel försökt betala kontant hos Region Stockholms slutna vårdcentraler som måste ta emot kontantbetalning. Det går inte alls (och då har jag ändå valt att bråka där, ibland är det kul att välja någon sån där att bråka lite med, men i det här fallet är det lönlöst eftersom Region Stockholm inte bryr sig om huruvida vårdgivarna följer avtalet...). Det går inte att få vård om man inte är bankkund och mobilkund, det är sant! "Tack för det" kan bli det sista vi hör från någon som måste dölja sin vård för andra i familjen.

Tycker du att jag håller på att lämna ämnet? Det tycker inte jag. Det här bara exempel på sånt som man möter varje dag i ett samhälle som lämnar walkover till Trumpna Putinuttiga Maskar och uppmuntrar dem att knyta alla människorna till sig på allt fler vis. Det går knappt att gå och pissa längre, utan att samtidigt ytterligare hjälpa någon psykopat som vill ta över hela världen och ha den som sin egen (ibland stöttande sig mot någon -ism, egalt vilken).

Konspirationsteorier? Nja, det finns väl ingen konspiration. Men när världen ägs av allt färre behövs ingen konspiration. Det är ju bara för ägaren att diktera villkoren. Den favören vill jag beröva honom. Ett led i det är att inte använda just Facebook för att klaga på Facebook, utan att istället gå ihop med människor och göra något som ägarmaskarna inte ens kan se. Det blir lite som att kasta ringen i domedagsberget, utöver att det bara är kul.

Jag har tyvärr lite svårt att helt släppa Youtube (som ägs av Google) och så har jag instagram för att se vad min storesyrra i utlandet tecknar (men fasan, instagram är väl bara en utväxt av Facebook?). Och så har jag min egen sida "www.gurgelkott.se". Det är mer än nog (ojoj, vem äger den plattformen då? det spricker bergis även där...).. Spotify tycker jag mycket illa om men har ändå något konto där. De kommer aldrig att tjäna ett öre på mig ändå. Men eftersom även Google och Spotify (liksom Facebook) är trumpmaskangripna ska jag försöka lämna dem trots att det känns lite trist. Sker förhoppningsvis inom kort. Twitter har jag aldrig haft och det är förstås uteslutet, liksom tiktok och så vidare. Listan över fulingar att förkasta kan förstås fyllas på så att livet skulle bli rätt komplicerat... (Eller, alltså, just sociala medier är ju inga problem att avstå men fulingar finns på de flesta områden). Man får hitta någon kompromiss. Liberalt samhälle? Beror på subjektet?

Jag har gärna kontakt med vänner! Jag nås hemma eller på e-post eller telefon. Tyvärr har Telia lagt ner hemtelefonen hos mig (så nu funkar inte längre min fina kobratelefon) men det finns en mobil.

Vid mina sinnens bruk, och tangentbordets

Dicken Hedrenius

ATT SÄTTA P*

P.S. Jag vet att det finns personer som av olika skäl har svårt att komma ut och som har stor nytta av sociala medier. Detta är ingen kritik mot er. Kanske vore det fint om det fanns bättre plattformar, med bättre ägare. Det sker inte om vi stannar hos de dåliga.

P.P.S. Man ska väl ändå göra lite reklam? Under året kommer inspelningar att göras och det kommer att bli någon eller ett par plattor. Jag ska spela in med musiker som jag älskar att spela med. T.ex. Arvid Hedrenius, Sara Danielson, Martin Wikström, Henrik Blommé, Frida Hedrenius, Hanna Carlsson, Catta och kanske Martin och det och sånt. Kanske min mamma. Det kommer att låta som det låter. Men om det påståendet är sant får du väl ta reda på genom att köpa skivan och lyssna själv! (DET var alltså reklamen. Hoppas nu också att det verkligen blir någon skiva!).

P.P.P.S. Jag vet att jag ALLTID är för mångordig. Och då har jag ändå tänkt lära mig fler.

P.P.P.P.S. Förr visste man bättre vilka i grannskapet som man skulle akta sig lite för. Nu kan de sitta och jäsa i enskildhet vid sin skärm tills det smäller.

P.P.P.P.P.S. Är detta ett angrepp mot alla som vill fortsätta med Facebook? Nä, jag bara säger hur jag själv väljer. Och det här handlar inte alls om att diss vänner. Det är kul att läsa uppdateringar, men man kan ändå ha ännu kulare om man bakar en kaka och klättrar upp i ett träd.

P.P.P.P.P.P.S. Nu kommer jag inte på några fler P.S. och det börjar bli svårt att räkna Pena. Se där – ett nytt ord? Pena.

P.S.S.S.S.S.S.S. sa ormen.

Blandat:

Serverhallar är varma.

Vi ska förbruka mindre energi.

* otatis?